

TRƯỜNG CA

SÁNG DANH THIÊN CHÚA

I. CHÚA TỐI CAO.

Viết Chung.

Oai hùng.

The first system of the musical score consists of three staves. The top staff is in treble clef with a key signature of one flat and a 2/4 time signature. It begins with a forte (ff) dynamic marking. The middle staff is also in treble clef with the same key signature and time signature, also marked ff. The bottom staff is in bass clef with the same key signature and time signature. The music features a mix of quarter and eighth notes, with some chords and rests.

The second system of the musical score continues the composition with three staves. The notation includes various rhythmic patterns and chordal structures, maintaining the 2/4 time signature and one-flat key signature. The dynamics and articulation are consistent with the first system.

The third system of the musical score concludes the section with three staves. It features more complex rhythmic figures and chordal textures, ending with a final cadence. The notation includes many beamed notes and rests, characteristic of the 'Oai hùng' style.

Chúa tối

Chúa tối cao quyền năng, Chúa muôn vàn tốt (o) lành.

Chúa tối cao, Chúa tối cao quyền năng, Chúa tối
 cao quyền năng, Chúa muôn vàn tốt (o) lành. Chúa tối

Chúa tối cao quyền năng, Chúa muôn vàn tốt (o) lành, Chúa tối

cao quyền năng, Chúa muôn vàn tốt (o) lành, Chúa muôn vàn tốt (o)
 cao quyền năng, Chúa muôn vàn tốt (o) lành, Chúa muôn vàn tốt (o)

cao, Chúa muôn vàn quyền năng tốt lành.
 từ nhân.

lành.
 lành.
 A..... riêng Chúa hưởng muôn

Riêng Chúa hưởng muôn kinh. Kinh muôn kinh. Kinh muôn kinh.

3

A..... riêng Chúa hưởng muôn kinh.
 kinh. Kinh muôn kinh, Kinh muôn kinh. Riêng Chúa hưởng muôn

Riêng Chúa hưởng muôn kinh muôn kinh. Kinh muôn kinh. Kinh muôn kinh.

kinh. Gọi tên Đấng đã
 Gọi tên Đấng đã

Ai đâu nào thật đáng (ừ) gọi tên Chúa.

1.

tác tạo trời đất, vạn vật với sinh linh.
 tác tạo trời đất, vạn vật với sinh linh.
 vạn vật cùng sinh linh. Chúa tối

2.

linh. Ai đáng gọi tên Chúa.
 linh. Ai đáng gọi tên Chúa.

linh. Ai được kêu tên Cha.

II. CÔNG TRÌNH CỦA CHÚA.

Linh hoạt



Sáng danh Chúa, Chúa



Sáng danh Chúa, Chúa
oi. Đấng tạo tác nên muôn
oi. Sáng danh Chúa, Chúa
oi. Đấng tạo tác nên muôn

Sáng danh Chúa, Chúa oi. Đấng tạo tác nên mọi loài. Đấng



loài, Đấng tạo tác nên con người. Sáng danh Chúa, Chúa oi.
loài, Đấng tạo tác nên con người. Sáng danh Chúa, Chúa oi.

tạo tác nên loài người muôn nơi. Sáng danh cả Chúa oi.

1. Riêng ông anh Mặt Trời.
3. Anh Mây Gió miệt mài,
5. Ông anh Lửa tuyết vời.

1. Riêng ông anh Mặt Trời, ông anh Mặt Trời rạng rỡ khắp
3. Anh Mây xoay vần hoài, anh Gió miệt mài thời tiết đổi
5. Ông anh Lửa rạng ngời, uy nghi tuyết vời mạnh mẽ sáng

Riêng ông anh Mặt Trời.
Anh Mây Gió miệt mài.
Ông anh Lửa tuyết vời.

Anh tượng trưng uy quyền, uy
Giữ gìn cho êm đẹp, êm
Anh đẹp tươi dễ coi, dễ

nơi. Chia ngày đêm sáng tối, anh tượng trưng uy
thay. Vui cùng anh Không Khí, giữ gìn cho êm
soi. Anh dẻo dai vươn tới, anh đẹp tươi dễ

quyền của Người.
đẹp bầu trời.
coi mọi người.

quyền Chúa cao vời.
đẹp đất với trời.
coi với mọi người.

DUO

2. Ôi chị Trăng, chị Sao treo trên nền trời, các chị vui vẻ như khoe muôn nụ cười.
4. Êm đêm ôi chị Nước đưa sông về khơi. Tay chị vỗ về mãi không bao giờ ngơi.
6. Vững vàng Đất Mẹ Chúa ban cho loài người. Bể bồng dưỡng nuôi khắp sinh linh nào ngơi.

Trắng tròn rồi Trắng với, kìa Sao mọc Sao thay ngôi.
 Nước cần và Nước quý, sạch trong dào dạt không với..
 Cho cỏ cây hoa trái, ngàn muôn vị thanh hương.....mới.

III. HẠNH PHÚC CHO LOÀI NGƯỜI.

Nhẹ nhàng

Sáng danh Chúa, Chúa ơi. Chúa

Sáng danh Chúa, Chúa ơi. Chúa

Sáng danh

Sáng danh Chúa, Chúa ơi. Chúa

SOLO

1. Bao người tha thứ cùng bao người vì lòng mến Chúa.
2. Chúa dựng Chết vì con người chẳng ai chạy thoát.



Vì lòng mến Chúa bao người chấp nhận khổ đau. Thật phúc
Thật là vô phúc cho người chết nặng tội lỗi. Thật phúc



thay cho người. Thật phúc thay cho người thương yêu và
thay cho người. Thật phúc thay cho người ra đi trọn



sống hoà bình. Chúa Chí Cao sẽ thưởng (ử) triều thiên (Sáng danh)
ý Chúa Trời.



..... sự chết đời đời chẳng hại được người ấy.

IV. NGÔI CA THIÊN CHÚA.

Trang nghiêm

Ngợi ca Thiên Chúa hỡi muôn loài, hỡi con người. Kinh vinh

Ngợi ca Danh cả hỡi muôn lối, hỡi con người. Kinh sáng

Ngợi ca Thiên Chúa hỡi các loài, hỡi loài người. Kinh sáng

danh (i) lời tôn đức, câu tri ân (i) bài hoan chúc. Muôn đời đến muôn

danh tươi đẹp, câu tạ ơn, bài chúc hoan. Muôn

danh tôn đức. Câu tạ ân, bài chúc mừng. Ngàn

đời. Muôn đời đến muôn đời. Cùng ngợi ca uy danh Thiên Chúa hỡi (i) muôn

đời. Ngàn đời. Cùng ngợi ca uy danh cao cả hỡi muôn

đời, muôn ngàn đời. Cùng ngợi ca uy danh Thiên Chúa hỡi muôn

loài, hỡi (i) con người. Kinh vinh danh với muôn lời tôn đức, câu tri

lối, hỡi con người. Kinh sáng danh với muôn lời tươi đẹp, câu tạ

ân với môn bài hoan chúc thánh chúc. Muôn đời đến muôn đời muôn đời.
 ân với muôn lời chúc hoan hân hoan. Muôn nơi cùng mọi đời mọi đời.

ân, bài chúc mừng ngợi mừng. Ngàn ngàn nơi muôn nơi.

Muôn đời đến muôn đời muôn đời. Khiêm hạ thờ một Chúa Ba
 Ngàn ngàn nơi muôn nơi. Khiêm hạ thờ một Chúa Ba

Ngàn ngàn đời ngàn đời. Khiêm hạ thờ một Chúa Ba

Ngôi. Khiêm hạ thờ một Chúa Ba Ngôi.
 Ngôi. Khiêm hạ nhớ Chúa Cả Ba Ngôi.

Ngôi. Khiêm hạ (a a a a) thờ một Chúa Ba Ngôi.
 Chúa (o) Cả thôi.

Thờ một Chúa Ba Ngôi.
 Thờ một thờ Ba Ngôi